

# TRE FÖRLÅT

## ANDAKT AV ANNASARA GOTTING

**Det blev fel. Du känner det i hela kroppen. Du har en klump i halsen och det känns tungt i armarna. Du knyter händerna och drar ihop ansiktet. Suckar. Du vill gå tillbaka, suddas ut, ändra om. Varför blev det så här? Du ångrar dig, men kan inte få det gjort. Känner du igen dig? Du är inte ensam.**

En av Bibelns mest kända personer är Petrus. Han är en av Jesu närmsta lärjungar. Han var med från början, har gått på vatten och sett många under. Bland annat har hans svärmor blivit helad. Han är den som Jesus ska bygga sin kyrka på och han får nycklarna till självaste himmelriket. Men när Petrus inser att Jesus kommer att dö blir han livrädd. Han måste rädda sig själv. Kan de döda Jesus kan de döda honom också och han vill inte ha någonting med den dödsdömde att göra. Tre gånger säger Petrus att han inte känner Jesus. Tre gånger förnekar han.

Jag tänker att när vi gjort något fel och skulden känns tung finns det ofta tre att be om förlåtelse till. Den första är den eller de personer som vi gjort illa. Det kan vara pinsamt och tungt. Kanske kommer inte förlåtelsen så snabbt som vi önskar, kanske kommer den inte alls. Men likfullt måste vi be om förlåtelse.

Säg förlåt till den eller de personerna.

Den andra personen vi behöver be om förlåtelse till är oss själva. Att förlåta sig själv kan låta snabbfixat, men ibland kan det vara det svåraste. Kanske är det inte första gången detta händer. Kanske är vi rätt trötta på oss själva och våra vanor.

**Be dig själv om förlåtelse och ge dig själv förlåtelsen.**

Den tredje är Gud. Gud blir ledsen när vi gör oss själva eller andra illa. I sin kärlek vill Gud alltid att vi ska förlåta. Det är vägen till gemenskap. Det är lätt att vi skapar distans mellan oss och Gud när vi gör fel. Vi får vända oss till Gud med hela våra liv, med allt som är vackert och det som gått sönder, och i vår uppriktiga bön får vi ta emot förlåtelse från Gud.

**Be Gud om förlåtelse och ta emot förlåtelsen.**



## Hur gick det då med Petrus?

När de hade ätit sade Jesus till Simon

Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina lamm på bete." Och han frågade honom för andra gången: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "Var en herde för mina får." Och han frågade honom för tredje gången: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev

bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. (Joh 21:15-17)

Tre gånger förnekelse. Tre gånger upprättelse. Tre gånger ett uppdrag om att vara en ledare för kyrkan.

Det finns en fortsättning.  
Livet fortsätter.  
För Petrus. För dig och mig.

## BÖN

Jesus tack för att ingenting som jag gör kan få Dig att älska mig mindre.  
Jesus tack för att ingenting som jag gör kan få Dig att älska mig mer.  
Hjälp mig att älska andra så som du älskat mig.

## BIBELORD

Klag 3:22-24, Klag 3:55-57 och Ps 32:1-7

## SÅNGER

"Om och om igen", Jan Mattsson, 1996, Psalmer och Sånger nr. 829

"Spikarnas lovsång", Niklas Hallman, 1999, Ung Psalm nr. 139

"Gör nånting vackert", Tomas Andersson Wij, 2000, Ett slag för dig (CD/Spotify)